

# Spike: Trots!

*Update van het puppypleeggezin augustus 2016*

Geboren op 1 mei 2015



Spike als pup



Spike 16 maanden oud

## **Afscheid nemen bestaat niet**

Na de verjaardag van Spike was het begin mei tijd voor de grondige medische keuring van hem en zijn broertjes en zusje. Dit gebeurde bij de dierenkliniek van de universiteit van Utrecht en gelukkig bleek Spike zo gezond als een vis. Het was een vreugde om het hele nest en de overige pleeggezinnen eens bij elkaar te zien en ervaringen uit te wisselen. Na afloop hebben we Spike en zijn broertjes en zusje nog even heerlijk met elkaar laten rennen.



# Spike: Trots!

*Update van het puppypleeggezin augustus 2016*

## **Nestreünie**

Eind mei was ook de nestreünie waarbij we een leuke dag gehad hebben bij KNGF in Amstelveen. Voor Spike en zijn broertjes en zusje wederom een feest. Voor ons een mega interessante dag waarvoor hulde aan KNGF. Naast het bezoek aan de kennel en trainingen met onze honden was ik vooral onder de indruk van het verhaal van de moeder van een autistisch kind en wat de door KNGF opgeleide hond voor haar en haar gezin betekent. Vooral het stukje vrijheid dat het gezin verkregen heeft door de hond sprak mij enorm aan. Het maakte mij ook nogmaals duidelijk dat KNGF tegenwoordig een prachtig scala aan geleidehonden opleid en zich al lang niet meer beperkt tot alleen blindengeleidehonden.

Spike is intussen een prachtig volwassen hond geworden met nog wel de eigenzinnigheid die blijkbaar kenmerkend is voor een labrador. Begin juli heeft hij zijn examen gehad. Hierbij neemt een KNGF trainster de hond over en gaat met hem aan de wandel in de stad en op het station. Aan de hand hiervan is Spike geschikt bevonden om naar school te gaan voor zijn eigenlijke opleiding. Bij ons resulteerde dat in een tweeslachtig gevoel: een gevoel van trots en gelijktijdig van weemoed. Immers betekent dit dat hij op korte termijn bij ons weg zou gaan.





# Spike: Trots!

*Update van het puppypleeggezin augustus 2016*

Dit maakt dat je al gaat omkijken in sentiment. Ik kan hier tig anekdotes vertellen maar ik zal proberen het kort te houden. Ik kan vertellen over al die mensen die ik hier in de wijk hebben leren kennen dankzij het uitlaten van Spike - over hoe trots we op Spike waren als hij iets nieuws geleerd had of de wanhoop als Spike niet zo goed wilde luisteren. Ik kan vertellen over die keer dat hij op de hei niet zo goed luisterde en dwars door een sliert van honderden kinderen, die hem allemaal heel leuk vonden, naar de kop van de sliert rende. Bleken we midden in de avondvierdaagse terecht gekomen te zijn. – of over hoe trots we waren toen Spike zelfs midden in de zaak van de visboer netjes ging liggen terwijl we een visje aten en dit gegeven het feit dat Spike errrrug dol is op vis. Ik kan vertellen over de bewondering van mensen als je hun over Spike vertelde, dat wij het pleeggezin vormde en dat het uiteindelijk de bedoeling was dat Spike een geleidehond wordt. – En over die keer dat Spike op de hei in een bossage verdwenen was en eerst niet terugkwam totdat er een grote man met aangeliijnde pitbull uit de bossage tevoorschijn kwam waar Spike vrolijk kwispelend achteraan kwam. Ik kan vertellen over al die glimlachen die Spike ons ontlokt heeft door zijn (ondeugende) gedrag. - Over ons mannengeheimpje toen ik Spike uitliet en we keurig wachtend voor een fietspad een leuke dame voorbij zagen fietsen en we de dame allebei nakeken. Toen ik tegen Spike zei: Leuke dame he, kreeg ik een bevestigende blaf terug. Verder kan ik vertellen over hoe grappig het gedrag van Spike is als zijn drinkbak leeg was, dan pakte hij deze in zijn bek en kwam er de kamer mee in en liet hem expres een paar keer kletterend op de grond vallen. - en hoe mooi het was om de verwondering en nieuwgierigheid van Spike te zien als er voor hem weer iets nieuws te zien was. Of over het moment dat het mailtje kwam dat je per 1 augustus naar school kon, toen ze hem voorlas zaten zowel mijn partner als ik met betraande ogen.

Uiteraard hebben we Spike het laatste weekend flink verwend met lekkers en veel naar de hei. Wat ik niet in woorden uit kan drukken is de intense vreugde die Spike ons gegeven heeft het afgelopen ruime jaar, noch de energie die wij kregen van zijn energie.

Bij deze wil ik de KNGF bedanken voor de vreugde die Spike ons gegeven heeft en de goede begeleiding het afgelopen jaar.



# Spike: Trots!

*Update van het puppypleeggezin augustus 2016*

In augustus was het dan zover (zelfs Spike keek er treurig bij) en hebben we Spike naar school gebracht waar hij tezamen met een broertje en honden uit andere nesten een plaatsje gekregen heeft. Zijn kennelgenootje is de zwarte hond op de foto geworden.



Met de woorden: Dag lieve lieve Spike, ik ben trots op je. Zul je goed je best doen? Dank voor alle vreugde die je ons geschonken hebt het afgelopen ruime jaar. Je maakt voor altijd deel uit van ons leven en we hopen dat je straks voor je nieuwe baasje van onschatbare waarde zult zijn. Hebben we afscheid van Spike genomen.

